

De commissie “Verdieping in West” organiseert voor het seizoen 2017 – 2018 de volgende leerhuizen, lezingen en kringen. Deze informatie is ook te vinden op de websites van de Goede Herderkerk en de Jachtlaankerk en in Perspectief. Daar vindt u ook recente aanvullingen en eventuele wijzigingen.

Namens de commissie: Senno Verduijn (sennoverduijn@gmail.com, 055-3015039)

Dagje Joods Amsterdam: maandag 6 november 2017

Op verzoek nogmaals herhaald! Een wandeling door de oude joodse wijk van Amsterdam. Ooit was daar het centrum van joods leven. Veel huizen herinneren nog aan die aanwezigheid. Daarnaast ook diverse monumenten en gebouwen die vertellen over de periode van hun deportatie. We bezoeken onder meer ‘de Hollandse Schouwburg’, het Auschwitz-monument in het Wertheim park en de grote Synagoge (de Esnoga). De dag wordt begeleid door ds. Harry Smit, die onderweg het nodige zal vertellen. We lunchen zo mogelijk in het restaurant van het Joods Historisch Museum. We reizen per trein naar Amsterdam ’s ochtends om 9.00 uur en zijn eind van de middag weer terug.

(maximaal 25 personen)

Opgave: ds. Harry Smit: predikant@jachtlaankerk.nl / 055-3016797

Bijbellezen met de rabbijnen over familieruzies, rivaliteit, belofte en zegen

Elke twee weken op de maandagmiddag lezen we de verhalen over Abraham en Sara, Izaäk en Ismael, Sara en Hagar uit het bijbelboek Genesis. We lezen de verhalen samen met rabbijnse commentatoren uit de loop der eeuwen. De teksten inclusief de rabbijnse commentaren zijn voor iedereen in het Nederlands beschikbaar.

Data: maandagen 25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2017

maandagen 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart 2018

Tijd: 15.30 – 17.00 uur.

Plaats: Jachtlaankerk.

Begeleider: ds. Harry Smit

Opgave: ds. Harry Smit: predikant@jachtlaankerk.nl / 055-3016797

Op adem

Lectio divina: een meditatieve wijze van omgaan met de tekst, maar dan op een hedendaagse manier.

Dat is hoe je “Op adem” in één zin kunt omschrijven. Deze manier van lezen vindt zijn oorsprong in de oude, christelijke wortels. Maar in plaats van zelf lezen doen we het in deze groep net even anders. We beginnen met een ontspanningsoefening en daarna wordt de tekst voorgelezen. Langzaam, een aantal keren en met stilte ertussen. In die ontspanning en stilte gaat de tekst anders spreken, komt anders binnen dan wanneer je die gewoon leest.

Na de pauze is het tijd voor verdieping. In de vorm van een stukje uitleg maar ook door uitwisseling van ervaring: hoe kwam de tekst bij je binnen, wat roept die bij je op, wat gebeurde er met je, welke woorden bleven hangen? Zomaar wat vragen die op tafel kunnen komen. Al met al een avond om in alle rust en ontspanning je te laten inspireren en op adem te komen.

Ilonka Heideveld verzorgt de ontspanningsoefening en het voorlezen van de tekst en Annelies Jans neemt ons mee in de verdieping na de pauze. Voel je welkom!

Je bent van harte welkom maar geef je wel even op, liefst per mail.

Data: wo 11 okt, di 7 nov, wo 13 dec 2017; di 23 jan, wo 7 feb, di 6 maart, wo 11 april, di 2 mei 2018

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Plaats: Goede Herderkerk

Begeleiders: ds. Annelies Jans en Ilonka Heideveld

Info en opgave: Ilonka Heideveld, ilonkaheideveld@gmail.com / 06-41124894

Een verkenning in het Thomas-evangelie

In 1945 werd door twee boeren bij Nag Hammadi in Egypte bij toeval een kruik gevonden, die naast vele andere Koptische geschriften een vrijwel gaaf handschrift van een nog onbekend evangelie bleek te bevatten. De tekst bestaat uit een schijnbaar ongeordende reeks losse uitspraken van Jezus. In het document zelf wordt als auteur Didymus Judas Thomas genoemd, een van de discipelen van Jezus. Dit Thomas Evangelie werpt een nieuw licht op de Bijbelse figuur Jezus. Het belang ervan wordt inmiddels door velen erkend en men spreekt dan ook wel van het 'vijfde evangelie'.

Data: maandagen 2 en 16 oktober, 6 en 20 november, en 4 december
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Jachtlaankerk
Begeleider: ds. Harry Smit
Opgave: ds. Harry Smit: predikant@jachtlaankerk.nl / 055-3016797

Cursus “Geroepen worden tot verantwoordelijkheid” (Apeldoorn breed)

In “*Een gebroken wereld heel maken*” onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij.

Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en voor de samenleving als geheel.

Data: maandagen 8 en 22 januari en 5 en 19 februari 2018.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Plaats: *wordt later bekend gemaakt*
Begeleiders: ds. Harry Smit, ds. Ad Wijlhuizen, ds. Annelies Jans, ds. Gerdina Loeve
Opgave: bij een van de predikanten

Creatief met stof

Onder leiding van Anja Fijnvandraat gaan we creatief te werk met textiel. Eerst is er een oriënterende bijeenkomst om met de deelnemers te overleggen over het onderwerp en het aantal bijeenkomsten. Anja zal een idee geven van de verschillende mogelijkheden; daarna kan men zich definitief opgeven.

We zullen er 5 à 6 keer aan werken, totdat ieder haar of zijn (mannen zijn ook welkom!) kleed klaar heeft.

Data: start op maandag 16 oktober, daarna een aantal maandagmiddagen
Tijd: 14.00 - ± 16.00 uur
Plaats: Jachtlaankerk
Begeleider: Anja Fijnvandraat
Opgave: Anja Fijnvandraat-de Ridder, liefst per e-mail: cafijnvandraat@zonnet.nl (evtl. per tel. 355 17 75)

Reformatie en Contrareformatie in politiek en geestelijk perspectief

Dit jaar herdenken wij ‘500 jaar reformatie’.

We zullen stilstaan bij de complexe samenhang van kerk en samenleving in de 16^e eeuw, en met name bij de aanleiding tot de reformatie, de maatschappelijke gevolgen daarvan en de reactie van de Kerk op de reformatie via een concilie. Hoe de keizer de paus dwong tot dat concilie en wat de gevolgen hiervan waren: zowel de reformatie als de contrareformatie, zoals vastgelegd in de conciliebesluiten.

Datum: woensdag 18 oktober
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Jachtlaankerk
Inleider: Pier Slump

Copernicus: zijn leven en opzienbarend werk

Copernicus is vooral bekend geworden vanwege zijn gedachte dat niet de aarde het middelpunt van het heelal was, maar dat dat de zon moest zijn. Deze avond zal vooral aandacht besteed worden aan zijn leven en werk, en dan met name aan de gevolgen die zijn gedachten hebben gehad voor kerk en gelovigen, en aan de samenhang die dat had met het gedachtegoed van de contrareformatie.

Datum: woensdag 25 oktober
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Jachtlaankerk
Inleider: Pier Slump

25-plus groep

Ook in het nieuwe seizoen komen we weer bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen die ertoe doen. Ds. Annelies Jans zal voor de begeleiding zorgen. Nadere informatie over thema's, plaatsen en tijden volgt later. Contactpersoon: Adilia Bekking, awj.bekking@planet.nl / 055-3561920 of 06-22555677

Vorbereiding voor de zondag

Zes keer dit seizoen op de dinsdagmiddag/avond kan ieder die dat wil aanschuiven om zich te buigen over de Bijbellesing voor de komende zondag. We lezen de teksten in diverse vertalingen, vragen ons af wat de boodschap is van de tekst, wat er gebeurt en wat het met ons doet.

Opgave vooraf is niet nodig. Kom wanneer je wilt.

Data: *dinsdagmiddagen* 3 en 24 oktober, en 16 januari,
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
dinsdagavonden 21 november, 13 en 27 februari.
20.00 – 21.30 uur
Plaats: Jachtlaankerk.
Begeleider: ds. Harry Smit

Halleh Ghorashi over vluchtelingenproblematiek – dinsdag, 14 november 2017

Bert Keizer over voltooid leven – dinsdag, 20 februari 2018

Deze twee lezingen worden georganiseerd in samenwerking met de Vrije-Universiteits-Vereniging.

Halleh Ghorashi, zelf ooit uit Iran gevlucht, is sinds 2012 hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij houdt een lezing onder de titel “**De veerkracht van de vluchteling**”

Bert Keizer, arts en filosoof, columnist van Trouw, werkte jarenlang in een verpleeghuis en is nu verbonden aan de Levensindekliniek. Hij publiceerde veel boeken en artikelen over vragen rond het levenseinde. Hij zal spreken over aspecten van de problematiek rond voltooid leven. Het exacte thema zal later nog worden bekend gemaakt.

Data: dinsdag 14 november 2017 & dinsdag 20 februari 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Jachtlaankerk

Wat nog op stapel staat

Pier Slump is van plan in het voorjaar enkele voordrachten te houden met als titel:

“Over levenskunst”. Het zal daarbij gaan over de vraag hoe diverse filosofen over het goede leven dachten. Filosofen uit de oudheid en de middeleeuwen, en filosofen uit de moderne tijd. Het is aardig te constateren dat zij heel divers over het ‘goede leven’ denken. Zij houden ons allemaal een spiegel voor, maar wel een heel verschillende, soms ‘lachspiegels’. En hoe denken wij daarover?

Ter informatie:

Passage Apeldoorn West - onderwerpen 2017-2018

Passage is een Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Leden ontvangen het blad Passage Magazine, er zijn boekenkringen, Films/DVD clubs, een fietsclub, en museum uitstapjes.

Voor het eerst is er niet meer elke maand een bijeenkomst, de bijeenkomsten zijn nu in de zaal van de Jachtlaankerk van 14.15 uur- 16.00 uur.

2017

18 okt. De Joodse cultuur
Ds. H. Smit, Apeldoorn.
Hij vertelt over allerlei regels en gewoonten, verschillen in opvattingen en gebruiken.

15 nov. Historische gevels en gevelstenen in Amsterdam uit de Gouden eeuw.
V.W. van Poortvliet, Bennekom
Hij vertelt over de Amsterdamse Gouden eeuw aan de hand van gevelstenen.

2018

3 jan. Nieuwjaarsontmoeting
In de Herberg, van 10 uur-11.30 uur

21 febr. Passage project Tanzania
Mevr. Ira Stam
Ondersteuning voor de vrouwengroep Tegemeo Women Group in samenwerking met Women for Water Partnership, om de economische zelfstandigheid te bevorderen. Ira zal vertellen over het bezoek dat ze aan deze mensen gebracht heeft.
Jaarvergadering.

21 maart Iconen
Dhr. M. Egberts, Apeldoorn
Dhr. Egberts weet veel over iconen, laat iconen zien via de beamer en vertelt erover.

Nadere informatie bij Mieke Bakker-Beun, Mieke.beun@gmail.com / 055 355 18 87.

Gasten zijn welkom.